

## HAYAT IŞIĞI

ben mışıl mışıl uyurken  
dalgaların kucağında büyürken  
ey siz olmayacak duaya amin diyenler  
fener tutarak gökyüzünü gözetleyenler  
yıldızları yomlu ve yomsuz diye ikiye bölenler  
geleceği kahve falları ve burçlardan öğrenenler

bugün  
bir yıldız düştü denize  
ve yıldızdan bir ışık  
kimse görmedi  
dalgalara düşen yıldızlardan kimse ölmedi  
baktım  
ensemde bir ışık  
sularda dolaşan bir sarmaşık  
herhangi bir parıltı  
ölüme alışık  
bir yıldız düştü denize  
ve yıldızdan bir ışık  
sanki benim hayatım düştü sulara  
çarptı bir deniz kenarına  
ve geçip gitti yıllarım  
kayboldu bir deniz fenerinin ucunda  
yüzyıllarca burada yaşamış  
taşlaşmış bir ışık  
dalgalardan  
denizin merdivenlerinden  
yukarıya  
gökyüzüne doğru koşarak çıkan bir ışık

son basamakta karşıladı beni gece  
o sağır ve dilsiz harem ağası  
güneşler padişahının kapıcısı  
alıp götürdü beni  
güneşlerin güneşine değil de  
sabahın ilk ışıklarıyla boğdurulacak o küçük şehzadenin  
ay ışığının önüne

kim geceyi bekledi  
beni karanlığa ekledi  
mezarların baş ucuna yağmur yağıyordu beyefendi  
kim ışığı tetikledi ve bir yaylım ateşi başladı  
güneş bir ışık tabancası gibi  
aniden suratımda patladı  
bütün nesnelere kevgire çevirdi  
dalgaları kemirdi  
gözlerimi yaktı bu ışık  
saçlarıma daldı bu ışık  
arkamda kaldı bu ışık  
ve uzaklaştı  
geçti gitti  
bitti  
ışık bitti  
aynalar öksüz kaldı  
yıldızlar yüz­süz kaldı  
denizler gözsüz kaldı  
ve dalgalar parıltısız  
fenerler fersiz  
insanlar gölgesiz  
dağlar ıslıksız  
ve yollar rehbersiz kaldı