

## GÖNLÜNLE TOPRAĞA BASTIĞIN ZAMAN

İçine kapanıp sustuğun zaman  
Dudakların kuşlar ile konuşmaz  
Havalanıp uçmaz avuçlarından  
Döşü dolu bulutların sağılır  
Efkâr barometren çatlar içerden  
Seher yeli gibi estiğin zaman

Sesini kendine kısıtığın zaman  
Tadı tuzu olmaz kelimelerin  
Hangi yana dönsen orası batar  
Yüreğinden ilaç imal edersin  
Yaranı yaranın yarası kanar  
Selamı sabahı kestiğin zaman

İçine karanlık bastığın zaman  
Aydınlık günlerin sancısı başlar  
Yüreğine ışık düşer yeniden  
Nefsinin üstüne basar yürürsün  
Silkeler dökersin yıldızlarını  
Gönlünle toprağa bastığın zaman

Dilinle ağzını kestiğin zaman  
Tartarak söylersin kelimeleri  
Her sözü kapıdan içeri almaz  
Her sözün peşine sözünü salmaz  
Sükût çarşısına yükün yıkarsın  
Döşeğin yorganın yastığın zaman

Nefsini kibirle kastiğin zaman  
Şeytanlarla dans etmeye başlarsın  
Ayağına bir iyilik dolaşmaz  
Oturunca yapışırısın koltuğa  
Dünya fırıl fırıl döner elinde  
Kalbini çengele astığın zaman