

KUŞLUK GEÇİDİ

Yol kesene sarıldım
kokladım öptüm onu
taş yağdırmadı şeytan uçsuzluğuma
dönmedi döngüyü körükleyen ayaklarım
kalabalık korkular giydim sırlandım
müneccimlere sor, şamanlara, şairlere
olmadık vakitlerde davullar çaldım
biri varmış duydum hâlimi ayan
kistik içer kaşlarını kesermiş çoğu zaman
silik kaşlarına cüzzamlı kadınların
-saçlarını terk etmiş genç bahriye nazırı
üvey varisiymiş mor dudakların-
dünyadan pay almamış
kadar gerçek ve mecaz
sepetler taşıyormuş ipeklerden örülmüş
kadar gerçek ve beyaz
güvercin uçuyormuş bir kanadı kalmamış
kadar gerçek ve cambaz
gözlerime rastladım yavan anlamlarıyla
girdabımdaydı dünya.