

## ÂTIF BEDİR

### DİNMEZ AĞRIMIZ SIZIMIZ

Zamanı koynunda uyutan bir kış ikindisi  
son kuşları da alıp göçtü bizden  
yaslana yaslana mavi göklere  
derin bir geceye dalıp gittik  
her gün yeniden acıdı  
kabuk bağlamayan ağrımız, sızımız

Kar sularından, çavlanlardan,  
daha bir çok sesin  
iç geçirmesinden şavkıdı  
baharın soylu gelişi,  
her gün yeniden kanayan yara gibi  
dinmeyen ağrımız, sızımız ey!

Issız kaya gölgelerinde açan  
nergislerden, çiğdemlerden say bizi  
insanı en gerilimli yerinden yakalayan  
yalçın rüzgârlardan say  
başımızda kadim aşkların esrikliği  
birdenbire kalbimizi sıkın el gibi  
dinmeyen ağrımız, sızımız ey!

Bu bizim son tufanımız  
son kavgamız, son maceramız  
yüzümüzdeki çizgiler derin mi derin  
aynı ekmeğimiz aşımız  
çocukların ve kadınların yüzlerinde  
ışyan tenha sessizlik aynı  
bir dağ yankısı gibi çoğalırken acımız  
dinmeyen ağrımız, sızımız ey!

Ey Süphan! ey Tendürek!  
kendini efsanelerde avutan  
yalnızlığımıza tutunan Cudi  
uzaklarda geceleyen garip yolcu  
hangi kervana karışıp gitti Leylamız  
arkasından ağladığımız  
kayıp oğullarımız gibi  
dinmeyen ağrımız, sızımız ey!

Kanatlansam, uçsam ardından  
bulsam, dönüp gelsem  
kar boran Toroslardan  
yeryüzü değişmiş olsa,  
yâr gözlerinde akıp giden  
boz bulanık bir Munzur gibi  
dinmeyen ağrımız sızımız ey!

Hayal meyal atlılar geçti sokaklardan  
ışıklar söndü birden  
kuytulara çekildi aşkımız  
ertelendi baharın gelişi  
uzun bir kışı bölüştük  
hani nerede kadim bağımız  
kardeşliğimiz, türkümüz  
erken biçilen göğekinler gibi  
dinmeyen ağrımız sızımız ey!