

## DAVUL TOZU MİNARE GÖLGESİ

Sessizce kırılırdım parkların demirden atlarına  
Elmalı şekere, elinde mektubuyla duran yalnız askere  
Bezenmiş bayram tanklarına, lojman gölgelerine ve akasya ağacına  
Ölümcül alışkanlıklara benziyordu hâlleri  
Ezberletilmiş çoğu şiiirlerde köpürtülen garip uzaklıklara

Ardındakini görür gibi bakardım şehrin duvarlarına  
Duyduğum şehvetli gürültüyle inatlaşmadan bakardım  
Buyruklarla lekelenmiş dağların küskünlüğünü severdim  
Levhalarda paslı sözler, silik harfler  
Akşama kalmadan kimsesizliğe süpürülen sokaklar

Tok, semirmiş bir hazla kalkardı omuzlarım  
O her şeye hazır kadit, körpe eller, korkutucu yürek kabartıları  
Bizi duvarların ardına taşıyacak rüzgârın yaklaşan sesiyle anlardım  
Şifalı bir gayretle azaltıldığında çaresizlik  
Ne davul tozu ne minare gölgesiydi aradığımız!