

DÖNER

Cam cama yanaşıktık
Cana yakın kahve altında
Dönme dolap döner tezgâhında
Tuzla buz yürüyen merdiven
Alıp başını giden
Ağlayan suların çavlanı
Uzatıp duruyor
Sakız adası yalanı
Geberik güneş yığını
Vur ha vur molozlara
Yerleri öpen gurur
Diline düştüğümüz kurbağa
Otomatik kendiliğinden
Banttan insanlık yayını
-Koptum gülmekten-
Mikrofonda kokusuz bir çiçek
Ta burnumun direğini sızlatır
Kendi ağzından dinle mermeri
Her yerde izler
Her köşede bizler
Kıpkırmızı eldiven:
Merdiven.

Dalga mı geçiyor
Şehrin ceplerini terleten ölüm?
Bize yaşamayı sevdireyor bu yüzden
Dönüp duran döner
Şişlenmiş tam ortasından mihver
Ver ustam ver
Ne kadar ekmek o kadar köfte
Maksat bir parçası olmak parçalanışın
Bir selvi boylu için
İçim kıyıldı içim ayol
Yok mu bir çıkar yol?
Merdiven.
Derdi ben, hep ben...
Kesiyor beni uzaktan uzağa
Ara vermeden
Yaprak döner tek dal sigara
Fincancı katırlanacak
Ne vardı hatırlanacak rüzgâra?

Murat Azak