

## SOLUK SOLUĞA KOŞAR ATLARIM

Sükût göğsümde bir güvercin kışlağı  
 Sayfaları yırtılmış bir takvim dağılmış içimde  
 Bir takvim ki mürekkebi kan olan  
 Bir idam sehpasında asılmış kutsal denizler  
 Ulu kapıları kırılmış taştan mabetlerin  
 Bir ceylan uykusunda bölünmüş rüyalarım

Bir yanım Fırat ve Dicle, bir yanım Asur  
 Bir yanım Seyhan bir yanım Kâşgar  
 Kurumuş bir göldür içimde Aral  
 Hindukuş Dağlarından Keşmir'den Kabil'den  
 Yitik bir rüyayı arayan kervanlar gelip geçer

Ağır ağır göçer Yörük kervanlar  
 Zaman bir tespih gibi döner elimde  
 Dilimde bir Yunus Emre ilahisi  
 Yürürüm gölgemin uzadığı vakitlerde  
 Şehirler yürür, evler yürür içimde  
 İçimde kıyametler kopar

Sonra rüya biter ağıtır saçlarım  
 Kuzgunların ayininde boğulur Atayurt  
 Kan öksürür Ortadoğu'nun ciğerleri  
 Afgan dağlarında kan açar gelincikler  
 Küle döner Kerkük'ün, Karabağ'ın kapıları  
 Bir kılıç yarasında ikiye bölünür ellerim  
 Asya steplerine dağılır parmaklarım  
 Denizler fırtınaları çağırırken akşama  
 Ural'dan Altay'a soluk soluğa koşar atlarım

**Mehmet Baş**