

## AV PARTİSİ

ah faulkner şimdi sesin de bir uykunun içinde gömleğin de  
upuzun nehirlere düşerler bir elinde sahtiyan  
kalbinde missisipi hızla akan bir kuş konmaya hazır  
bekler senin sürülmemiş tarlalarını  
bir meksikalıyı öpersen geçecek biliyorum  
alnına bastırılmış tuzun dilini yakan sözün  
yerden seken bir kurşunun ıskalama ihtimalini  
şimdi orda duruyorsun karanlık bir suratla  
bense buradayım aklımda maveraünnehir  
önümde geniş pamuk tarlaları sırtımın ortasında  
ısınan bir ırgat biraz yorgunluk öyle uykusu  
son taşıma da kaybettim suyun alçaldığı yerde  
alçaldı insan alçaldı gök alçaldı bir bahçenin gölgesi  
kendimi kaybettim bir bulutu özledim bir bahçıvanı  
bir bulutu özlerken kuşlar boyuna uzak mevsimlere hazırlanıyordu  
ah faulkner tuttum seni düşündüm, yirmi bir mart iki bin on dokuzda  
bir kıyı genişleyip genişleyip denizleri dalgalandıyordu haritada  
sen bilmezsin faulkner halk pazarında seni kimse bilmez  
missisipi'ye kar yağarken silah koşumlarıyla av partilerinde  
geceler boyu üşüyen yalnız atların üstünde uyukladın  
günleri seninle bölüştük cumalar benim pazarlar senin  
sonra bir yağmur gelip üstümüzde bir başka yağmurla  
üstümüz başımız yağmur sularıyla beraber güneye indik  
güney tüm kaçakların en güzel yurdu  
biraz sınır ticareti biraz muhacir biraz barut kokusu  
ben bunları düşünürken sen sabun kokan bir odada  
durmadan akan bir ırmağın güzelliği  
serinlik olmuş yürüdüğün vadilere

Mehmet Tepe