

*Hocam Meriç Ökten Hanımefendi'ye*

yirmi yıl önce yaklaşık bir yetimin başını okşadınız  
binlerce kez kesildi saçları gitmedi elinizin izi  
sürekli bir yağmurdur merhamet, yalnız iyilerin gördüğü  
biliniz istedim, bilmenin yük olduğu bu çağda  
ellerin yumruk olup kalplere kalplere indiği bu çağda  
mübarek elinizin izi gider mi, gitmedi hiç  
biliniz istedim, Fethi ağabeyin size verdiği ekmeğe  
bize de verildi, o an yarıldı ve içine aldı bütün zamanları  
ekmeğin ve insanın kutsallığına hürmeten  
ve merhametin ve tek bir tebessümün yetim yüzüne  
biliniz istedim, kıymeti bilinmeyen çağda kutsal ne varsa  
fakir miydi insan bir tebessüm ikram edemeyecek kadar  
ve merhamet etmeyenin merhamet için ellerini semaya  
geçer gider yanından kalbi kırığın pervasızca  
boş kovan, kof ceviz, yüze çarpılan çürük elmalarla

biliniz istedim efendim, unutulmuyor işte  
eliniz başımın üstünde daha, ötekilerse kalbimi sıkıştırıp duruyor  
kandıramazsınız cafcaflı sözlerle kara taşın karıncasını göreni  
belki dar kapıyı seçenler geçer büyük kapıdan  
atarak cübbelerini sırtından, baştan ayağa bir kalp  
yalın ayak, başı kabak, çırılçıplak, maskesiz, üryan  
biliniz istedim efendim, kırk yıl sonra duyulur yankısı suyun  
mektubumu bitirirken rahmet ve bereket ve esenlik dilerim  
yetim başı öpen ellerinizden öperim

**Mehmet Özger**