

## ESKİMEYEN GÖÇEBE

Hatırını kırmadan kimsenin  
Geçtim kale kapılarından bir gölge gibi  
Nefesimi bırakıp bir yudum  
Gökyüzünün çatına  
Gevşettim bileklerimdeki yüzyıllık ağrısı  
Arkası karanlık tüm anlamları terk ettim  
Şehrin yüzüne okudum tüm duaları  
Su indi  
Çok uzak değilim artık denize

Avuçlarıma hayat diye yuva yapar göçebe bir kuş  
Kaçacak olsam bunu kimse bilmez  
Mutlak bir yalnızlık konar kanatlarıma  
Ben koro hâlinde en çok kendine bağırın  
Bir karanfili alıp göğsüne takan  
Kendini adayan seher vaktine  
Çıkamaz sanılan yollardan çıkıp gelen  
Eskimeyen bir göçebe

Unutulmuş bir yaz akşamı gibiyim  
Dönüp duruyor içimde notası kırılmış ezgi  
Sesimde sesinin rengini kim arıyorsa  
Uzun uzun meşgul çalacak  
Beni bulamayacak kimse  
Ben şimdi çok eski bir Mustafa  
Evini kalbinde taşıyan  
Göçüp durduğuma bakma

**Mustafa Uçurum**