

CEM SULTAN SAGUSU

Solgun güller otağında şehzadem
Kaç vakit bölünmüş uykuları
Kahire menekşeleri açarmış düşlerinde
Mızrakların temreninde kanarmış kan gülleri
Bir korsan kadırgasında kalırmış mendili

Dağlanmış yaralar gülüzarı şehzadem
Yüzüğünün kaşında bükülürmüş yakut renkli akşamlar
Karındaş sancıları sararmış iplik iplik göğsünü
Zümrütten parmakları kanatlanırmış Roma'nın kubbelerinde
Muhayyer besteler dokunurmuş ipekten seccadelere

Kaderi cenk rüyalarında siyahlara bürünmüş şehzadem
Bilenmiş kılıçların önünden geçermiş
Kuyu diplerinde birikirmiş kristal gözyaşları
Napoli'nin karanlığına ağı dolu kadehler dökülürmüş
Siyah buselerle gelirmiş alın yazının mührü
Bir şahin kanadında can tenden sökülürmüş

Altın kafeslerde kanatları kırılmış şehzadem
Yağmurdan atların dizginlerine yapışmış solukları
Yaslı güvercinleri avuturmuş göğsünün siperinde
Başı kesik bir heykelin mermerden kollarını açarak
Uzak ikindilerin seyrine dalarmış yangınlar köşkünde

Bahtı eşiksiz kapıların önünde sürgülenmiş şehzadem
Devranın kan nakışlı gömleğini giyermiş meydanlarda
Kör bir nakkaşın hokkasında mimlenirmiş sureti
Karıncaların avlusunda gezermiş rikkatli kalbi
Eleğimsağmaların altından geçermiş vakitsiz süvariler

Gözleri karanfil dallarında kararmış şehzadem
Bir tabutun sırtında dönermiş uzak gurbetlerden
Kar düşermiş Bursa'nın gümüşten kubbelerine
Eski rüyaların koynunda sonsuz atlar koşarmış
Bir yeşil çınarın kuruyan dallarına ağlarken
Dudak mühürlenir, kalem kırılır, dil susarmış

Mehmet Baş