



# Erguvan Köpüğü

İSMAİL KARAKURT

Ben uyudum, uyandım, buradayım:  
Sen kimsin?

Gül mürekkebine bandım şiirin bütün dizelerini  
Nice yıl, sol yanımdaki ateşin...

Dilin başka, mürekkebin başka  
Nesnelere bakışın başka... Sen kimsin?

Ben başka bir dili sökmem, bana  
Duru, dupduru tek cümle olarak gel!

Yüzümüze yükleriz bu cümleyi, yüzümüz de durulaşır  
Yeni bir hikaye kurarız ruhumuza.

Nasılsa yaralar kurumuş, kabuğa durmuş  
Zaman geçmiş çabukça.

Daha sıcak değil gittiğimiz yollar,  
Çorbanın içine eklemek doğramaktan.

Balkondan getirdim, sobada yanan odunları  
Ne çok üşümüşlerdi, hala üşürler mi?

Kaynıyor közde, kanıyor sanki ağzı demliğin  
- Sultan çayı içeriz. Birazcık yumuşarız belki de!

Önümüzü bahara açarız; Adalar'a, Boğaz'a  
Mimozadan erguvan köpüğüne...

Yürek bahsini geçelim Allah diyoruz ya  
- Çayınız soğumuş, tazeleyeyim mi?

Üşümemiz de geçer, mavi kuş boşa uçmaz  
Devletten konuşuruz, tabiattan mesela.

Mesela bir tersten bir düzden okuruz bugünün tarihini  
2012 en az buluşmamız kadar anlamlı değil mi?