

MEHMET AYCI

ATKI

İki ırmak dökülür boynunun gözesinden
Dağların tepelerinden, yamacından, yanından
O sıcak vadilere, o sıcak ovalara
Döküldüğünü bilirsin, günler de bir döküm
Ne sandığa saklanır sol yanındaki ateş
Ne keser sızısını sol yanındaki yara...

Yünden, ipekten; yünümsü, ipeğimsi şeylerden
Sadelikten, renklerin, binbir türlü hâlinden,
Desenlerden, nakışlardan, kaostan, karmaşadan,
Dokunan o ırmaklar, yorulup kaldığında
Dolanmaktan dolaşmaktan, epriyip eriyerek
Teninle gösterişli, giysilerinle hurda...

İnsan hurdaya çıkar mı ey güzel Allah'ım
Hayatın ırmağıyla ölmeden yıkanır da...

YAZIT

Bir turna dilin içinden
Açılıverse sulara
Sular yakın, sular ara
-Taşa yazılır en fazla.

Gökyüzü rüya, yorumsuz
Yeryüzü yazı; tedbirli
Bir tat hayat, bir tat ölüm
-Taşa yazılır en fazla.

Beyaz kanatları kışın
Kışın kanatları kara
Mevsim siyah beyaz bir kuş
-Taşa yazılır en fazla

Karanlığın imbiğinden
Sızar bilincin gözleri
Altı üstü kıvrımları
-Taşa yazılır en fazla.

Bir turna içinden dilin
Sızar kendi gözlerine
Uçarsa gönül; sahibi
-Taşa yazılır en fazla.