

Ali SALİ

BİLÂD-I AHZÂN DENSİN SANA EY GAZZE

bir

Sokakların Ahı Tuttu

gazze için sesi gür çıkana

bu bayram da üzgünüz efendim
peş peşe patlayan bombaların tozu bulaştı eteklerimize
sokakların ahı tuttu bizi
kesin
gazze sokaklarında huzurla girilmez bayrama
üzgünüz efendim
tozu dile getirdiğimiz
tozdan arınmak sandığımız için temizliği
gece ve gündüz düşmesi sürer
çivi bombalarının
semadan yıldız iniyor sanılır
kırılır kalbimizin en muhkem köşesi
kirpiklerimizde infilakı başlar rahmetin
her damlasını melekler indirir
alır semadan tam kalbimizin ortasına kondurur
kırılırsa sesimiz kırılır
kırılan sesi toplayabilir miyiz efendim
toprağa saçılan el ve ayakları
bunu öğrenemedik
üzgünüz

işaret fişekleriyle aydınlatılır
gazze sokakları
hastaneler ve parklara işaret konur
ve küçücük bebekleri işaretlenir parklarında
bilâd-ı ahzânın
iftarda su yerine şehadet zemzemiyle

oruç açar bir aile
sahurda hurma ve zeytin yerine
çivi bombası düşer paylarına
sofralarında nimete şükür
nefeslerine hamd
talim ettirilir seher secdelerinde
bu bayram da üzgünüz efendim
sokakların ahı tuttu bizi
bunu kaldıramıyoruz

bayramlaşma cennete bırakılır mı efendim
bunu talim edemedik daha
ataletimiz için de üzgünüz
ayaklarında yırtık pabuçları
ayakları bedenlerinden ayrılmış bebeklerin
cennet kokan bedenlerinden
ayakları da büyüyebilir miydi
kocaman açılmış gözlerine
gecenin fitnelere inat
büyüyebilseydi bebekler
ayaklarındaki tozu
düşükleri toprağı ıslatan kanları
büyütür müydü
hurma ve zeytin ağaçlarını
merhamet çınarının gölgesinde

teskin edilebilir mi damarlarında gezinen acı

bebeklerin yüzleri tozlu
dudaklarının kenarından sızar
misk-i anber rayihalı bir kan

bu kanın ahı tutar
gelir bizi bulur efendim
üzgünüz efendim bu bayram da
bayramlaşmak için
aceleyle ayrıldılar
melek kanatlarına tutunarak ayrıldılar aramızdan
gazze'nin bebekleri

meleklerin imdadına yetişmezse
kırkı çıkmamış bebekler
lime lime edilmiş bedenleriyle
gelecekler kapına
meleklerinle sohbeti kesmeyi öğrenmeden
dudak kenarlarından kan nasıl sızar
nasıl tozdan korunur gözler
henüz âlem-i deniyi görmeyen gözleriyle
kanın rayihasını öğrendi bu bebekler
o kan bizi tutar
alır aklımızı örter bizim
cennetten devşirdiği kokusuyla
bu bayram da üzgünüz efendim
cennetin kokusunu kovduğumuz için
hayatımızdan

şu bizim fatma begüm var ya efendim
hani ehl-i cennettendir diye
süveydamızda korumaya aldığımız
dilinde tesbihlerle
bizim duyamadığımız tesbihlerle
o bindiriyor melek kanatlarına
sana bayramlaşmaya gelen

kırkı çıkmamış bebekleri
o salavatlıyor
dudaklarında kadim zamanlardan kalma sureler
bizim anlamadığımız tehlil ve tekbirlerle

o duaların ahı tutar bizi
kesin
ebabillerini imdada göndermezsen
biz hep üzgün kalırız efendim

29 Temmuz 2014

iki

Şeyma Bebeğın Ahı Tuttu

ramazan'da ve bayram'da katledilen 426 gazzeli çocuğın aziz ruhlarına

bunları tevil edemiyoruz efendim
samiri'nin müridleri bebek ölülerinden
altın buzağı yapıyorlar herhalde
ya da sabah kahvaltı niyetine yemek için kudret helvası ve bildircim
teveli olur mu efendim
gece işaret fişekleriyle semayı aydınlatmanın
altın buzağının kudret helvası ve bildircimin
kaç elif miktarı çeksek de
cezmedemiyoruz bunları

bebek ölüleriyle yontulan
altın buzağıdan ses çıkaramıyor
samiri
cibril-i eminin bastığı toprağı
takip edemiyor zahir
cibril'in ayak bastığı topraktan
bir avuç kaçırabilse samiri
bir avuç toprağı karıştırabilse
ölü bebek bedenlerine
altın buzağıyı konuşurabilir belki

iki darb bir niyetle el sürdüğümüz toprak
tevil edilebilir
hayatlar sunmuyor bize

bilâd-ı ahzân oldu bu topraklar
dört elif miktarı çektik

yine de azaltamadık hüznümüzü efendim
yıldız biriktirilen gecelerdir ölü bedenleri kefensiz bırakan
bir bebeği annesiz kaç öğün doyurur melekler
omuzlarından kırlangıçlar uçurarak
kaç gün güler meleklere bir bebek
cemiyeti akvam'a güvenerek bilâd-ı ahzânda
bunu da talim ettik
gözlerimizden ayetler ima ederek

“etinizi toprağa yedirmeyin”
buyurmuş cenabı Ali efendimiz
toprak hicab eder şeyma bebeğin etini yemekten
samiri hicab etmedi efendim
şeyma bebeğin
katına gelirken üç günlük
olduğunu tevil etmeye çalıştı sadece
biz fehmedemedik
nasıl tevil edilir toprağa sunulan bedenler
idgamı nasıl yapılır
tevil edilen harflerin öğrenemedik

aldığımız müsekkin
yıldızların aynadaki hâlini
gösteremiyor bize
kalbimize taşıyamıyor
hançerimizde boğulan harflerini
karışıyor birbirine mahreçler

karunlarımız teknelerinde
zembemleriyle susuzluklarını gideriyor
say ki nefslerini köreltiyorlar
sonra kapatıyorlar refah kapısını teknelerin yakıtı niyetine

harfler yanlış çıkıyor
teskin edilemiyor gırtlığımızda
dolaşıp kalan türkünün mısraları
anneler teskin edilemiyor kefenlenmiş bebeklerle
müsekkin kar etmiyor
tutmuyor fatiha'nın yerini müsekkin
sadece minicik kardeş öpüşleri
tozlu ve susuzluktan kavrulmuş dudaklarla
alabiliyor ağrıyı damarlardan
o öpüşler büyütür belki
bedenden ayrılan bebek ellerini
yırtık pabuçlara ancak sığabilmiş ayakları
o müsekkin
yüzümüzü ve bedenimizi her zaman
toprağın bağrına yatırır mı
talimi yok hep elfâz-ı isyan kelimeleri duymanın
hep mefluç kalmanın mazereti yok
bu zeytin ağaçları bu hurma dalları
külhanî kılmalı tedrisatımızı
hançeremizden çıkan harfleri teskin edici

kesin
bu kesin efendim
şeyma bebeğin ahı tuttu ondandır
bu toprağın bilâd-ı ahzân oluşu
bizim bu bayram da üzgün kalışımız

1 Ağustos 2014