

Hayal Dünyasına Pinokyo ile Girmiştim

Mert YILDIZ*

Aslında içi anlamadığım yazılarla dolu bir kâğıt topluluklarıyla oluşan boş bir nesneyi okumayı hiç düşünmezdim. En azından o zamanlar bana öyle gelirdi. Okumayı bilmediğimdendi herhâlde. İlk sınıfıma girdiğimde korkmuştum, tir tir titriyordum âdeta. Bu sınıfın beni hayal dünyama götüreceğini bilmiyordum. Aslında arkadaşlarımla oynamak varken evde ödev yapmak zorunda kaldığım için öğretmenime de kızardım. Şimdi bu yazıyı onun sayesinde yazabildiğimi fark ediyorum ve onun beni kitap gibi harika bir arkadaşla tanıştırdığını.

Ben bu hayal dünyasına ilk *Pinokyo*'yla girmiştim, o yalan söyleyip burnu uzadığında benim içim kıpır kıpır oluyordu, ne yapacağımı şaşırıyordum. İçim heyecanla doluyordu. Beni okumaya ilk o teşvik etmişti. Sonra da *Hansel ve Gratel* masalı var tabi. Masalı biliyordum bilmesine ama kendi okumam bir farklıydı. Sanki ne olacağını bilmiyordum gibi ekmek parçalarını kuşlar tırtıklayınca, kızırıyordum kuşlara kendimce. Hansel'in cadıyı fırının içine itip tuzağa düşürünce bir sevinç çığlığı attığımı da hatırlıyorum.

Sonra gerisi geldi zaten... Hiç düşünmemiştim kitapların bana arkadaşlık edeceğini. Ama bir kez okumak, gerçekten kendi içinden isteyerek okumak aynı domino taşları gibi gerisini getiriyordu. Kitapları annen veya baban istiyor diye değil, ya da istediğin bilgisayar oyununu alması için okumayınca bir farklı oluyordu. Geceleri yatmadan önce yarım saat kitap okumak isterdim ve gece birlerde yattığımı anımsıyorum.

Kitap bir istek değil bir ihtiyaçtır...

* 12 yaşında, İzmir Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi.