

## ALBATROS

içimin atlasını dokuyorum  
şiiirin ipiyle

bulmak için  
ve bakmak için  
kalbin evine

ve bir ad verebilmek için  
sabah akşam  
sırrı yitmiş aynalarda gördüğüm yüze

kelimeyi sakla  
sakla ve çoğalt taşın yüzünde  
herkes kaybolabilir  
kaybolabiliriz biz de

o zaman ışığıyla  
külle kaplı bir ayın  
ve ümitsizliğiyle çölün sarılırız  
sarıldığı gibi bir peygamberin  
allah'ın ipine

ey ankara  
ey yitikliğimin ve deliliğimin  
soluk yüzlü kenti

seni de dokuyorum  
bilinmeyen bir okyanusa  
belli belirsiz bir adla

bilmek için  
anmak için  
dönmek için  
ve görmek için yansımamı bir daha

belki de burada  
ille de burada  
silkeleyip kelimenin tozunu  
anmalıyım rimboud'u  
marsilya'nın sularına yansıyan  
solgun ve dingin bakışlarıyla

izlemeliyim  
atlasın yüzüne bir kesik gibi  
şiirin hançeriyle çizdiği izleri

ve görmeliyim ben de  
bir yolculuk anında  
*şimşekle çatlayıp yarılan gökleri*  
*ya da güneşi kanlı bir ayinde*  
*serilmiş parıltularıyla mor pıhtılara*

ah kimin yetimiyim ben  
baudelaire susma sen söyle  
gök ve kum arasında  
oyulmuş gözlerimle  
kimi arıyorum  
ağzımda bir hurma çekirdeği

tanımla beni de bir *albatrosta*.