

## TAM BURASI

İşte burası, tam da burası  
Gökdelenlerin gölgesinin düşmediği tek yer  
Bir güneşlik sabahları kaldır aradan  
Bana yeryüzü yeter bana gökyüzü  
Ormanların sesinden bir ağıt yapıyorum kendime  
Üşüyüp terlemelerden bir seher vakti  
Suyun karşısı bir serin dere  
Denizin sesi hiçbir şeye benzemiyor  
Bir Meryem kolay dayanmıyor ağaca  
İşte bu benim yüzüm, topraktan  
Gölgesi anlam biriktiriyor beklemelerin

Susmadan yeniden başlayalım her şey değişebilir  
Çünkü dünya bir gürültüyle büyüyor  
Uzak denizlerden, çöllerden geçtim  
Gecelerden geçmedim düşmanlar hep gecede  
Bütün sistemler altüst olabilir hazırım buna  
Bütün kardeşler kaybolabilir bir anda  
Aşk hep eski bir hikâye olarak anılabilir  
Evler, aynalar ve olmazsa olmaz dediğimiz her şey  
Bir avcı, derenin karşı yakasından geçebilir  
Mevsim bizi kendine çağırıyor, bütün bu denemeler ondan

Kimseyi affetmek gibi bir lüksüm yok  
Su deyince Hüseyin, vakit deyince erken  
Benim ne kadar çok ahım var alan bilir  
Bankalar daha çok bilir onları hiç sevmediğimi  
Yer açalım biraz daha araya girsin açık bir deniz  
İşte tam burası dediğimiz yer işte tam burası  
Durduğumuz yer, açtığımız el, konuştuğumuz lisan  
Herkes biraz kenara açılsın yeter