

## KUYUYA ATILAN İSTİRİDYE

büyüdüm  
çalınmış renklerin üzerinde  
incelirken zaman  
artık Nuh'un gemisi yok  
kurtarılacak kuşlar da  
taşkın sular bir gölgeyi yıkıyor

öpüşmek  
Orta Çağ'dan uzanmış  
bakır gövdeli kanatlar üzerinde  
kalabalıklar sonsuzluk vadisi  
dokunsam şehirler yıkılıyor  
çan çalıyor bölünmüş sesinde

sevgili geliyor  
eski zamanlardan devşirilmiş  
dudaklarında esmer bulutlar geziniyor  
Habil ile Kabil kurban sunuyor  
gözlerine gömmek için ellerini  
oysa toprak bilinmiyor  
bir ölüyü yutacak

parıldayacak  
yağmurlardan sürgün edilmiş  
bir damlaya gebe istiridyeler  
ama kıskandılar istiridyeleri  
kuyulara attılar

oysa rüyalarım bir ayna olsaydı  
sevgilinin güzelliğini gösteren  
karanlığın görüldüğü saçlarından  
duyulurdu çılglıklarım