

## İLK ÇAĞ II / GÖK BİLİMİ TARİHİNE GİRİŞ

Müneccimler geldiler, zeytin çiziciler mürdüm eriği bahçelerinde evlendi  
Yıldızlar yalnız kendi yalnızlıkları içinde büyüktüler geri döndüler  
Biz iç yağı yakardık kulübelerde pelikan kuşlara bakardık  
Gökyüzünden düşen ateşleri toplardık

Müneccimler geldiler her yönden geldiler herkes gibi geldiler  
Ellerinde lazımlık ve ibriklerle geldiler sarımsak ve soğan da getirdiler  
Damgalı pulları vardı resimleri ressamaları ve bir nice yardımcıları  
Kim sizi çağırırdı kimse sizi çağırmadı neden geldiniz diye de kimse sormadı  
Geldiler ve oturdular eskiden olduğu gibi gökyüzüyle konuştuular

Biz iç yağı yakardık kulübelerde perişan kuşlara bakardık  
Ne dağlarda ne de şehirlerde ne mezarlarda ne de doğumevlerinde toplandık  
Zeytinyağı içicilerden de değildik çardakta bağdaş kurup oturmuş olanlardan da  
Biz gökyüzünden düşen ateşleri toplardık çakıl taşlarına satardık sonra

Sonra tabelasında “Ölenler de bir gün doğacak olanlardır” yazılmış berber dükkânları  
Sonra yapraklar düştü sinekler üşüştü eski bir sözcük kullandık “taaffün”