

DELİ FATMA

Camsız, bacasız çiy öksüren dam,
Şalvarında çakı boynunda anahtarlar.

Düşmese peşine kırçıl sakallı adam,
Taşlanacaktır bir güzel kornalı katarlar.

Eve koşmalı patlatıp camı pür dikkat,
Karşı tandıra kapansam moruk nasıl bulacak?

-Verilmiş sadakamız varmış kat kat
Kırmasan direksiyon kadın sonumuz olacak.

Çocuk kaçma, yaklaş bana çocuk,
Kurban, tükettin ciğerim sürgü aralığında.

Düşüver elime, beter gevşek şuncuk,
Perde açık deli şingirtı günün karalığında...

Cumbada Deli Fatma, bir idrar sıcağı,
Paça buharı ile ayrılırlar olay mahallinden.

-Tandırdan fırladı uçkurunda bıçağı,
Beni kesecekti anne, belliydi her hâlinden.

Sança Pantra'nın eşeği upuzun sırığım,
Gürbüz asmamda Dulcine Şatosu, o da ne!

Ensemde sıcak soluk, hem de ne pısırığım,
Öylece sarılıp sımsıki kayboldu Fatma nine.

Hiçbir iz yoktu, ta ki komşudan duyum,
Delilerin etiket satıcıları olduğunu hatırlattı.

-Yangında inleyerek evlatları duyduğum
Verince can göz önünde kadıncağız tırlattı.

Kesik saçının yanık yağına daldır beni,
Yiğ hurdalığı, taşla, yak yine de uzlaşılmaz.

Eminim ki işkencedir külle gömmek kefeni,
Deseler de büyük yalandır, acılar paylaşılmaz.

Nur içinde yatasın düşümün kırlangıcı,
Kahrın gücüne gidiyor baharın başlangıcı...