

ACININ SULARDAN GEÇİŞİ

Acıyı sulardan geçirdim dönüp dönüp
Giyebilirsin artık üstüne kurudu bak
Senin içindi kumaşlar, iplik ve iğne de
Gizli bir dikiş içten, meraklanma
Kimseler bilmeyecek
İncelen geceye de tuttum
Gözün görmediği, kulağın duymadığı
Tanrı'm, Tanrı'm suyu yaratanım
Rengimden geçip de çekildim sana
Ellerim ateş dolu hâlâ

Bir melek karşılarsa sesimi yabancıyım
Kışın ayazında, karın yağışında sözüm
Tanrım bu endişe yürütmüyor günü
Taşımaya gücü yok dağları dervişin
Düzünde düşüyor devşirilmiş acıya
Baktığım yerde ufalanıyor
Kuşlara yem ellerim

Taşın içindeki suya değdim
Yarıldı kalbimin vadisi Tanrı'm
Çağlıyor yeryüzü bende
Durulmuyor ne burada ne orada
Sel alsın kayıтта neyim varsa
Bağından kopmuş bir kayık
Salınmaz deryada naz ile
Koptu belki kıyamet
Habersiz ellerim

Acıyı sulardan geçirdim dalıp dalıp
Vurulmuş candır diplerde
Soğudu Tanrı'm dünya içimde
Dalgınlığımla meşhurum şimdi
Ben dünya içinde hangisiyim
Bir rüzgâra kaldım Tanrı'm
Anın kınında kesildim
Ellerim kan

Acıyı uykulardan geçirdim sarıp
Karıp siyah ile alıp ah ile
Tanrı'm rengi yaratanım
Duvarımın nakışı görüldü
Vişneçürüğü alıp yürüdü
Evin odaları çok dolambaç
Uyanayım uyumadığımdan
Tabirler kıl aklımın uçurumuna

Tanrı'm taş kesildi şehrim de
Ellerim daha önce