

Benim
Elimi bir bıçak kesti
Yazdı
Çok susamıştım

Ben aslında
Sizin, usunuzla
Bir şehirle karşılaşmıştım
Sen, nasıl bir nehirsin ki
Ben kuru kemiklere
Sadece şöyle bir bakmıştım

İşte bir çanak çömlektir
Eski kabirleri
Bu kaçınıcı bir çağdır
Salılar, çarşambalar
Bir dağın etekleri
Bozkırın son trenleri

Bütün romanları
Yarıda bırakıp
Bütün vazoları, çinileri
Mısır mumya ve kalın mermerleri
Akşam olunca bütün perdeleri
Ellerimle yoklayıp
Yaz uykusuna yatacağım
Ağaran şakaklarımla
Eski tavandaki oyuklara bakacağım

Bir çocuđun
Oyuncakları olacak
Bir çocuđun
Uçsuz bucaksız denizleri
Geçmişte ki güz yaprakları sararacak
Yeşil kamıştan bir gölgelik
Eski ölüleri ayađa kaldırarak
Bir bıçak: yumuşak g harfiyle savrulacak
Sonra sanırım sular kararacak

Davut Güner