

## UZUN BİR SOLUK MARTI TUTKUNU

I.

bir martı al ellerine gönlümü tutabilirsen  
onu bütün çocuklar için boya maviye

bir anne gülünü ekle okuduğum tüm şiirlere  
tutuşturur cenneti bu kadar karanfil bakamaz kimse

bazı babalar gülüşleri erken toplar geceden  
yolunu bekler dili çözüldüğünde karanlık çocuklar

bazen ne çok düğümlenir boğazına eski duvarlar  
masallar hep kırmızı, bunun için anneler akşam yalnızlığı

kirli dudaklarına sıcak bir ekmek götürür yıkık bir maden  
onu bütün çocuklar için boya şafağa

bir sahil ol gözlerinden göçen ıssız bulutlara  
soluklansın sesinde yetim atları çağırın leylak

bütün kuşları susturalım yalkılar konuşsun dudaklarında  
saçların erkenden uyansın ilk âminle tayları emzirmeye

II.

bir martı al ellerine çığlıklarımı susturabilirsen  
plastik masalları eriyen zaman için boya maviye

kimsesiz bir kum tanesi gibi savur boşluklarımı  
beni yakından öp tüm bozkırlarımı gezsın dudakların

çocukça bir oyundu kırlangıçları usulca okşamak  
çocukça sokul yetim bir rüzgâr uyusun saçlarında

seninle uzun bir yürüyüştür göz göze gelmek  
şiiirleri durdururum soluğunda uzun bir konaklamaya

bilir misin sır vermez bir hançerdir senin ağaçların  
yapraklarına tutkunum kokunla uyanmış gelinciklerine

ölüm gelir bazen yanan bir keman sesiyle  
su içeriz seninle saatleri hep çocuklara uzatırız

ağır bir burguyla açar sabaha tüm pencerelerin  
saçların erkenden uyansın ilk sıcakla tüm okullara

Ertan Alp