

## POLENTE FENERİ

Güneşi döküp denize sererken gökyüzü  
Ada şarabı ekşi ekşi koktu akşamüstü  
Beylerin heyecanı hanımların süsü  
Poyraza sırnaşık gülüşler çığlık çığlığa  
Bunca insanla yapayalnız Bozcaada  
Polente Feneri ıssız, uzak kalabalıkta  
Taşırken takvime eylül sapsarı bir güzü

Dalga dalga deniz, ucu bucağı yok Ege'nin  
Sadece kara lekesi üzerinde şileplerin  
Gün kavuşurken iskelede alesta bir gemi  
Merdivenlerde kadınlar sıralı, şalvarlı hepsi  
Sabahtan bu vakte üzüm toplayan elleriyle  
Martılara lokma lokma ekmek bölüyorlar  
Üzerleri ekşi ekşi kokarken akşamüstü

Tam yol gidiyor yolcular, karşıda Geyikli  
Salon, güverte hanımlar beyler yorgun  
Gezmeden dönüyorlar ellerinde sepetleri  
Kardinal, karalahna, çavuş ve vasilaki  
Merdivenlerde kadınlar elleri ekmekli  
Tam yol gidiyor o gemi, karşıda Geyikli  
Yanar sönerken karanlıkta Polente Feneri

Volkan Topalak