

avlaklık bulutun  
yağmur yüklü değilse  
avuçların boş bir sofraya  
oyalarsın kandırırsın kendini  
bütün kuşlar teğet geçer rahmet inmez toprağına.

kendini yersin  
tadın tuzun eksilir  
kelimeler yavanlaşır  
sesin sana yetmez olur susarsın  
şerha şerha yarılarak kurur çatlar dudakların.

yol yolak bilmez  
kaybolursan kendinde  
yaraların aşılabilir  
yavaş yavaş tutuşmaya başlarsın  
hamlığından soyunursun giyersin aşk libasını.

doğan gün batar  
tohum döker her çiçek  
önü sonu var her şeyin  
sonsuz olan sonsuzluğun sahibi  
yeryüzünü gökyüzünü bir kalemde siler geçer.

şaşar beşeriz  
aklımızla kalbimiz  
terazinin iki gözü  
ne aldık ne sattık nerden bilelim  
yer altında yeryüzünün defterleri açılarda.

**Tayyib Atmaca**