

## AĞIR KIŞ UYKUSU

Soğuk kışlar uğurluyoruz titrek ellerle  
İyi üşüyoruz gülümsemelerimiz buz gibi  
Düş kuruyoruz sıcacık sular üstüne  
Harıl harıl yazıyoruz kızarıyor sözcükler  
Yakında bademler çiçeğe duracak eminim  
Bağlar bozulmasaydı kalsaydı oralarda  
Pespembe çiçeğe dönerdi çocukluğumuz

Böyle çevirirdi dağları kar çocukluğumuzda  
Serçeler üşürdü biz bakardık hüznle  
Korurdu bizi pencerenin camları  
Ninemin masalları dedemin duaları  
Su borularını ateşlerdi komşular çok günler  
Ejder'in fırınının sıcaklığı ekmeklerde  
Çok kalmazdı karlı günlerde dağılırdı çarçabuk  
Dağılırdı çarçabuk çocukluk gibi  
Karlarla eridi eskinin acıları da bir bir  
Ne zaman uğurladık onları elimiz buz  
Kışlar kayboldu kuşlar kanlı bir hatıra

Alında kar güzelliğindi dağları çeviren  
Camlara hohlayıp çizerdik incecik saçlarını  
Mısrallar arşivlerdik dosyalar dolusu  
Nice engin denizi dalgalandırırdu çünkü hayalin  
Homurtuları bölmeseydi taşıtların  
Trenlerin raylarında ezilmeseydi ıslığımız  
Kaç dağı sarardı bahar gibi rengârenk  
Isıtırdu güzelliğin kar koymazdı kuşkusuz

Kentleri kara teslim edenler bilir elbette  
Yığılınca lapa lapa kaybolur maviliğin  
Kış uykusu kapatır incecik tül perdeleri  
Esnerken pencereler kaygısız gün boyu  
Çay bulunca güzelliğinden söz ederiz biz

Heybetini dağların örtünce karlar bir bir  
Kırmızı deriz boğuk bir sözcük kızıl iyi  
Bir parça daha bizden çünkü dudakların  
Bir sözü tutunca harelenir gönlümüz  
Yürekleniriz yaşamaya bir kez daha  
Bütün kara parçalarında buzullar dâhil

Sözcüklerin tül perdelerini çekelim kış iyi  
Ankara boğulurken çoğalan apartmanlarla  
Nurdağı ışıltısını serelim bakışımıza  
Kış ıssızlığı sinsin türbelere ya kar aklığı  
Nasıl olsa harlanır güzelliğınle gönlümüz

**Ahmet Doğru**