

KITIR NECATİ'NİN KRAVAT GICIKLIĞI

Mustafa Çiftci

- Necati kravatlılara gıcık olurdu. Kendisi terzi olmasına rağmen kravatlılara tahammül edemezdi. Dükkâna gelen müşteri de bunu bildiğinden kravatlı olarak Necati'nin dükkânına varmazdı. Bu gıcıklık ne zaman gelip oturduysa içine hiç geçmek bilmiyordu. “Küçükken bir şey yaşamıştır.” diyerek her meselenin ucunu geçmişte arayan işgüzarlardan olmayalım ama Necati'nin çevresinde kimse Necati'nin kravat gıcıklığı ile ilgilenmediği için iş başa düştü biz anlatalım.

Efendim erkek kısmı, derdini taşımayı belleyerek erkek olur. Kadınlar, arkadaşlarının derdini dinler ve böylece dert sahibi yarasını dostuna gösteren biri olarak rahatlar da erkek arkadaşına derdini anlatsa “Mızımızlanma, sağlam dur, açık verme!” diyen çok olur. Neyse demem o ki Necati'nin kravat hassasiyetinin sebebini bilen yoktu.

Necati kravatı ilk olarak öğretmeninde gördü desek yeridir. Eskiden kravatlı adam sayısı üçü beşi geçmezdi. Necati ilk mektepte okurken fazla göze batmayan bir çocuktur. En bilinen özelliği ceplerinde sürekli leblebi olmasıydı. Bu sebepten adı “Kıtır Necati”ye çıkmıştı. Esasen “Çıtır Necati” daha uygun olurdu. Zaten öyle olacakken Necati arkadaşlarına yalvarmıştı. “Oğlum tamam bana da bir kulp takacaksınız amma ‘Çıtır’ demeyin la gurban olurum. ‘Çıtır’ diye kızlara denir. Beni yakmayın gardaşım!” demişti. O sebepten lakap takanlar, “... tamam lan ağlama bundan sonra adın ‘Kıtır’ olacak!” demişlerdi.

Kıtır Necati okumayı biraz zor sökmüş, matematiği kavrayamamış, resim yapamamış, flüt çalamamıştı. Hasılı Millî Eğitimin müfredat namına önüne koyduğu hiçbir meselenin altından kalkamamıştı. Sonunda sınıf öğretmeni ilk tokadı vurmuştu. Sınıf öğretmeni Remzi hoca esasen eğitimde dayağa karşıydı ama Kıtır Necati'nin hiçbir şeyi umursamayıp ha bire mırt mırt leblebi yemesine sinir oluyordu. Çünkü derste de leblebi yiyordu Kıtır Necati. Remzi hoca tokat atma-

dan evvel uyarılmıştı: “Oğlum Necati teneffüs de zıkkımlan. Ders anlatamıyorum. Dikkatim dağılıyor. Konsantre olamıyorum.” Sınıftakiler “konsantre” ne demek diye düşünürken Necati leblebi yemeye devam edince tokadı yedi. Ama ne tokat! İşte o tokatla Kıtır Necati anladı ki kravatlı adamlar sessiz olur ama bir kere tokat atmaya karar verirlerse onlardan korkacaksın.

Kıtır Necati o günden sonra kravatlı kimi görse korktu. Ona göre kravatlı adam sıkıntılı adamdır. Uzak olmak lazım gelir.

Dersleri zayıf olan Kıtır Necati tokası yiyince hemen terzi olan babasının yanına koştu. Necati “koşarken leblebi yiyebilen tek mahluk” olarak tarihe geçecek bir performansla babasının yanına vardı. Soluğunu topladı. Babası Necati'nin soluklanmasını beklerken Necati'yi gören herkes gibi “Ecik leblebi ver!” dedi. Hem babası hem kendi leblebi yediler ve konuşular.

-Baba bana öyle geliyor ki ben okumam.

-Niye ki?

-Tokat atıyorlar.

-Kim atıyor seni bir sıkıştıran mı var okulda?

-Yok kimse sıkıştırmaz beni severler amma örtmen tokat atıyor.

-Kim bilir ne yaptın da atıyor tokadı.

-Derste de leblebi kümürdettim ona kızdı.

-Oğlum derste leblebi yemesen bir yerin mi şişer? Teneffüste istediğin kadar ye ama derste yemeden dur, moturun soğusun biraz...

Kıtır cevap vermedi.

Babası derin bir nefes aldı. Babasına göre bir adam “okumam” dediyse vakit geçirmeden bir işin ucundan tutturmalıydı. Çünkü avare gezmeye alışmış erkek başa beladır. O zaman usul usul konuştu. Konuşmadan evvel Necati babasına leblebi vermek istedi.

-Yok yok konuşurken dilim dolanıyor. Bana bak efendi en az üçe kadar sınıfları geç. Sonra sana iş bakalım.

-Yani üç sene okumasam da okuma yazmayı ve dört hesabı bellesem yetmez mi?

-Olmaz en az üçüncü sınıf bitecek. Temelli cahil kalma aslanım!

-Amma o zaman beni bu Remzi hocanın sınıfından al. Yan sınıfı okutan Kadriye hocanın sınıfına yazdır.

-Niye ki? Bi tokat yemeynen sınıf mı değiştirmiş?

-Tokat yüzünden değil kravat yüzünden. Kravat takanlar tokat atıyor. Kadriye hoca kravat takamaz ki...

Babası çaresiz kabul etti.

Kıtır Necati okulu üç sene okudu. Bu sırada koridorda, bahçede gördüğü kravatlı kim varsa uzak durdu. Üç sene sonra babasıyla anlaşıp kendi dükkânlarında terzi çırağı olarak başladı.

İşte o günlerden beri dükkâna gelen kravatlıların işini hep erteledi, onlara gıcıklık yaptı. Gömlek diktiyse yakasının terazisini bozdu, ceket diktiyse yırtmacını kısa kesti yani kendince intikam aldı. Ve bütün bunları yaparken yanında hep leblebisi vardı. Kravatlılara inat yedi kümürt kümürt...